

## DEZE GOEDE WEEK en PASEN

### Verzoeningsviering: dinsdag 31 maart - 19u30:

Vergeving ontvangen, geeft nieuw leven.

Het jaarthema "uit goede bron" inspireert ons deze avond om stil te staan bij ons eigen leven:

"Wat of wie brengt ons bij de bron, bij dat wat mij leven geeft?"

Wil ik drinken van levengevend water?"

In deze verzoeningsviering krijgt u de kans om individueel bij de priester te gaan en zo vergeving te krijgen over wat minder goed was in uw leven.

### Witte Donderdag: donderdag 02 april - 19u30:

We gaan samen aan tafel om het Laatste Avondmaal van Jezus te beleven. **Voor deze viering vragen wij u om een eenvoudig belegde boterham mee te brengen.** Deze delen we graag met andere aanwezigen, zodat we samen de maaltijd kunnen gebruiken, in het spoor van Jezus en zijn leerlingen.

### Goede Vrijdag: vrijdag 03 april:

- 08u45: bezinning met 5des en 6des.

- 15u00: kruisweg in de Sint-Jozefkerk, en Terekenkapel (Hoek Tereken - Kapelstraat).

- 19u30: viering met koor Fiori Musicali.

Het kruis van Jezus staat naast het kruis van vele mensen vandaag. Maar tegelijkertijd hebben we oog voor het goede dat óók gebeurt.

Ook in het lijden, zijn mensen met elkaar begaan. Een stukje verrijzenis op deze Goede Vrijdag dus.

### Nachtwake: Goede Vrijdag - Paaszaterdag

Het is een bijzonder gebeuren: de kerk die de hele nacht open blijft, met wat schaars licht, het kruis verlicht en enkele mensen.

Kom je binnen om 22u, om 02 u of om 05u: het is telkens anders. Misschien omdat er andere mensen zijn, misschien omdat het buiten erg donker is of juist wat lichter wordt.

Hoe dan ook: een aparte beleving om zo stilaan naar het licht van Pasen toe te groeien.

Je kiest zelf wanneer je binnen of buiten gaat.

Wie graag mee afsluit: om 08 u bidden we samen, waarna we ontbijten in het zaaltje van de pastorie.

Welkom, wanneer ook...

VUL JE NAAM IN OP DE LIJST DIE ACHTERAAN IN DE KERK LIGT.

### PAASVIERINGEN:

**Paaszaterdag 04 april - 20u00:** we danken om het licht met het koor Fiori Musicali.

**Paaszondag 05 april - 10u30:**

in een kindvriendelijke paasdienst vieren we het feest van nieuw leven. Daarna rapen we paaseieren in de tuin van de pastorie.

EEN GOEDE GOEDE WEEK GEWENST!



Palmzondag  
29 maart 2015



Orgelmuziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750):  
Allabreve (BWV 589) en Koraalpartita 'O Gott, du frommer Gott' (BWV 767): Partita 1

### Inleiding

Die laatste dagen van Jezus, met zijn lijden en dood, ze vormen een sterk verhaal, van alle tijden ...

### De intocht in Jeruzalem

### Een moment met de kinderen

### Lied



1. De ko-ning van de vre- de komt in de hoofd-stad aan,



de men- sen zijn ge- ze- gend, Hij komt in Go-des naam.



Doet o- pen nu de poor- ten, de ko- ning moet er door,



och, He- re, geef nu voor- spoed, zo roe- pen zij in koor.

*Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan?*

*Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, de palmen van de bomen zijn voor zijn voet gespreid*

*En machtige Pilatus, wat riep men voor uw huis?  
Vandaag de Zoon van David en morgen aan het kruis.  
En vorst van Galilea, Herodes, wat hoort gij?  
Vandaag is alleluja en morgen weg met Hem.*

### Welkom

Welkom vandaag op deze Palmzondag, We vertellen elkaar deze week opnieuw dat onvergankelijke verhaal van die liefdevolle mens die trouw blijft tot het uiterste.

Overal ter wereld bezinnen mensen zich en herdenken ze hoe één van hen welkom was en werd onthaald, maar later werd omgebracht. (...).



Palmzondag,  
het begin van een bijzondere, geladen week.

## **Palmwijding**

Eén takje is ons genoeg.  
Een palmtak geschoven achter het kruis  
is voor ons een jaar lang teken  
dat uit de dood leven verrijst.

Eén takje is ons genoeg:  
de tijd is gekomen  
om uit onze angst te stappen  
en onze toekomst in de handpalm  
van zijn hand te schrijven.

### Gebed over de palmen

God, zegen deze groene palmen  
die de winter overleven,  
zegen ze als teken van de nieuwe lente  
die Jezus heeft gebracht,  
Zegen deze palmen  
en de huizen en kamers  
waarin ze straks een plaatsje krijgen.  
Zegen de mensen die er wonen  
en die ons dierbaar zijn.  
Zegen allen, God,  
die in hun leven de weg van Jezus gaan.



**Laat deze palmtakken voor ons  
een oproep zijn  
om elke dag opnieuw  
vrede en gerechtigheid uit te dragen,  
thuis, in onze werkring,  
in onze relaties, in de wereld.  
Dat we U door onze manier  
van samenleven begroeten in ons leven.  
Amen.**

### Het verhaal gaat verder

**Mensen willen Jezus uit de weg.**

Hij heeft God gelasterd.  
Hij heeft gezegd: 'Ik kan de tempel afbreken  
en in drie dagen weer opbouwen.'  
Hij geeft zich uit voor Gezondene van de Vader.

### Gebed

Met gelovige mensen onder elkaar,  
is het gemakkelijk om over God te praten  
en te delen van wat er leeft.  
Maar met mensen die God  
nog niet in hun leven hebben aangenomen,  
is het heel wat anders.

**Heer God, wij bidden:  
geef ons de moed en de kracht  
om mensen te zijn uit één stuk.  
Dat wij getuigen  
van uw blijde boodschap,  
ook als het moeilijk is en wij  
vrienden dreigen te verliezen.  
Amen.**

## **Communie**

Koraalpartita 'O Gott, du frommer Gott' (BWV 767):  
Partita 4 en 5

### **Om in stilte te lezen**

Een goede daad is alles waard,  
want dan wordt de wereld mooier.  
Een mens die geeft al wat hij heeft,  
ja, die maakt de wereld mooier.

Wij allemaal, jij en ik,  
wij maken onze wereld mooier.

Een goed idee, wie doet er mee?  
Ja dan wordt de wereld mooier.  
Een goed idee, doe jij mee?



### **Gebed**

De Goede Week begint met gemengde gevoelens:  
een feestelijk onthaal van een Koning,  
maar tegelijk het verhaal van verraad,  
lijden en sterven.

**Jezus,  
geboeid door je verhalen en je kracht,  
zijn wij Jou gevolgd.  
Jij geneest mensen van wonden  
die niemand ziet,  
Jij voedt ons met je woord en je brood  
dat leven geeft.  
Jij hebt God heel dicht bij ons gebracht.  
Elke wet wordt liefde,  
elke mens wordt medemens  
en God wordt onze Vader.  
Ga mee met ons, als wij Jou  
van dichtbij volgen, naar Pasen toe. Amen.**

### **Lied**



1. Ga mee met ons, trek lich- tend ons voor- uit;  
naar tijd en land door U ooit aan- ge- duid.  
Leef op in ons, de mens die le- ven moet,  
één die de toe- komst heeft, die leeft voor- goed.

*Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U  
een mens gaat dood aan enkel hier en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop  
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.*

### **Zending en zegen**

Koraalpartita 'O Gott, du frommer Gott' (BWV 767):  
Partita 6.



Om U te eren, God, zingen wij:  
**Heilig, heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in de hoge.**

Een mens bij uitstek was Hij, Jezus van Nazareth, ingehaald als een koning, toegezwaaid met palmen, toegezongen met 'hosanna', daarna verguisd omdat zijn koningschap niet van deze wereld was.

**Koninklijk in de waarheid,  
prachtig in de liefde, één en al zorg  
voor misdeelden en onderdrukten,  
voor weerlozen en zieken, voor iedereen.  
Zo was en is Hij, Jezus, onze Heer.**

Hij baande voor ons de weg.  
Wij bidden dat wij die weg kunnen gaan:  
een weg van eenvoud, een weg van dienen,  
een Koninklijke weg van zorg voor elkaar.

Om ons te helpen die weg te gaan,  
wou Hij voor altijd bij ons blijven.  
Daarom gaf Hij, vlak voor Hij heenging,  
een teken van zijn blijvende aanwezigheid  
in ons midden (...).

Verkondigen wij de kern van ons geloof:  
**Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij.**

Dank U, God dat Gij van mensen houdt  
en met hen door de tijden gaat.  
Blijf bij ons, reik uw hand,  
blijf in mensen ons nabij.  
En blijf ook hen nabij die gestorven zijn (...).  
stiltemoment

God, wij danken U om dit teken  
van uw nabijheid.  
En bidden U dat wij het verhaal van Jezus,  
uw Zoon, onder ons levend houden  
en daaruit de moed putten  
om steeds opnieuw de weg te gaan  
van Palmzondag naar Pasen,  
ook al kunnen wij niet om Goede Vrijdag heen.

## Onze Vader

## Vredewens

### Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde,  
vrijheid en vrede in Jezus' naam.  
Door Hem en met Hem en in Hem bieden wij U,  
barmhartige Vader,  
dit dankoffer aan in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus' Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*

## Het verhaal gaat verder Het laatste avondmaal



Een belangrijk moment in die dagen en in het leven van Jezus, was het avondmaal. Hij zou met zijn vrienden Pesach vieren, het joodse Paasfeest, maar Hij voelde het: dit werd zijn afscheidsmaal.

### Gebed

Jezus zegt: "Ik ben gekomen om te dienen".  
Laten we daarom bidden:

**God, wij danken om mensen  
die dienend in het leven staan,  
die bereid zijn anderen de voeten  
te wassen en brood te breken  
en delen met elkaar. Amen**

Ontelbare schilders hebben het  
laatste avondmaal op doek vereeuwigd:  
Jezus aan tafel met zijn twaalf leerlingen.

### beeldprojectie met orgelmuziek:

Koraalpartita 'O Gott, du frommer Gott' (BWV 767):  
Partita 2.

## Het verhaal gaat verder In de hof van Getémané

Nu, in Getsémané, vroeg Hij zijn leerlingen  
om met Hem te waken,  
Hij vroeg het tot driemaal toe,  
maar Hij vond ze telkens in slaap ...

## Het verhaal gaat verder Pilatus aan het woord

Ja, je kent het spreekwoord:  
'Van Pontius naar Pilatus'  
of 'van het kastje naar de muur' ...

### Gebed

Pilatus wou goed staan met het volk.  
Laten we daarom bidden:

**Heer, mensen die lijden te dragen hebben,  
botsen vaak op onbegrip,  
worden niet serieus genomen  
en raken verbitterd.  
Soms zijn ze diep ontgoocheld  
of hebben ze geen hoop meer.  
Heer, leer ons oog en oor te hebben  
voor mensen die lichamelijk en geestelijk  
lijden. Amen.**

## Het verhaal gaat verder De kruisweg

Waarschijnlijk had het verraad van zijn  
leerlingen Hem al heel veel pijn gedaan.

Zou Jezus ook op dat moment nog vertrouwen gehad hebben in God?

Blijkbaar twijfelde Hij, want Hij riep nog:

"Mijn God, mijn God,  
waarom hebt Gij Mij verlaten?"



### **Gebed**

In zijn verlatenheid riep Jezus op God en Vader.

Zijn lijden was onmenselijk zwaar en in die momenten is ook zijn schreeuw: "Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" Bidden we samen:

**Heer, wij willen bidden om zoveel verlatenheid in de wereld. Ook voor mensen die levend toch dood zijn, die bespot en vernederd worden, niet naar waarde geschat. Ook zij voelen zich door God en iedereen verlaten en zien vaak geen uitweg meer in het leven.**

**Heer, kom bij ieder die lijdt en toon uw liefde door mensen die kunnen helpen. Wij bidden ook voor alle mensen die gestorven zijn en nu verder leven in die stroom van Gods liefde. Amen.**

### **Het verhaal gaat verder Van Goede Vrijdag naar Pasen**

Geloof het of niet: onweerstaanbaar brak op zondag de paasvreugde door.

### **Gebed**

Zoek Hem bij de doden niet, want Hij die gestorven is leeft en geeft leven. Bidden we:

**Heer, wij die geloven in het licht, wij bidden U: doe ons uitzien om na Goede vrijdag meer licht te zien waar duister heerst. Zend ons daartoe uw Heilige Geest die redding brengt en geneest wat ziek is en verloren. Vuur ons aan, geef warmte in ons hart en het geloof dat alles zich ten goede keert. Amen.**



### **Lied**

**als belijdenis van ons geloof in God, licht en leven**

1. Die licht is, bron van leven is,  
die als een woord gegeven is -  
zie hoe wij zoeken her en der:  
hoe is uw naam, uw stem is ver.  
Wij dra - gen met ons mee uw woord,  
het raakt ons aan, het drijft ons voort.

*Wij houden vast aan Hem die kwam,  
die ooit ons leven op zich nam,  
die is uw kind, die roept en leidt  
tot vrede en gerechtigheid,  
die weerloos was en brak als brood,  
Hij neemt ons mee voorbij de dood.*

*Uw adem, Geest die in ons leeft  
die ons haar vuur en warmte geeft,  
Zij opent toekomst, maakt ons één  
Zij smelt wat koud is, hart als steen.  
Vervul ons met een warme gloed  
die met ons hart een wonder doet.*

### **Offerande**

Koraalpartita 'O Gott, du frommer Gott' (BWV 767):  
Partita 3.

### **Gebed over de gaven**

In deze simpele gaven van brood en wijn, Heer, bieden we U de grote en kleine offers van onze veertigdagentijd aan. Wij hebben U hulde gebracht bij onze palmwijding. Wilt Gij ons de kracht geven om in U te blijven geloven en U niet te verloochenen als het leven moeilijk wordt. Amen.

**Bidden bij brood en wijn van leven  
Wij zeggen U dank, God,  
voor de vriendschap en de kracht  
die van mensen uitgaat  
en om het wonder dat liefde heet.**

Wij danken U, God, voor deze gemeenschap. Dat er mensen zijn die elkaar bemoedigen. Maar bovenal danken wij U voor Jezus, uw Zoon, die uw zorg voor ons zichtbaar maakte.